

## COMMUNION

Hoe verhoud jij je tot God? Wie ben ik? Wie of wat heeft me gevormd?



## COMMUNITY

Hoe verhoud jij je tot jezelf en tot de ander? (gelijk of ongelijk).

## MISSION

Hoe verhoud jij je tot je omgeving? Hoe laat jij je inspireren om als 'Vader' te handelen gericht op heelheid / welzijn van de ander?



Ben je nieuwsgierig?  
Bezoek de stilleruimte  
of check de QR.



ID-gesprekskaart

Meneer,  
wat gelooft u eigenlijk?





### 1. Hoe verhoud jij je tot God?

'Ik geloof in God de Vader'

Wij geloven dat God onze Vader is. In een gebroken wereld hebben we te maken met lijden, onmacht en onrecht. Wij geloven dat Hij als vader van ons houdt en met ons meeloopt op de weg die voor ons ligt en in Zijn liefde het goede voor ons zoekt. We vertrouwen in onze gebrokenheid dat God ons wil gebruiken om in deze wereld Zijn koninkrijk handen en voeten te geven door bij te dragen aan een samenleving van vrede, recht en gerechtigheid. We gaan vol vertrouwen op weg en als we struikelen weten we dat de Vader ons onafgebroken op staat te wachten en we bij Hem in veilige handen zijn. Hebben wij het huis verlaten? Of zijn we weer thuisgekomen? Of zijn we 'thuis' gebleven zonder 'thuis' echt te kennen? Wie of wat heeft ons gevormd? God nodigt ons uit Hem echt te kennen. Hoe willen en durven we in ons leven, ver weg of dichtbij, met die uitnodiging om te gaan?



### 2. Hoe verhoud jij je tot jezelf en tot de ander?

'En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer'

Onze weg liep dood op de gebrokenheid in onszelf en deze wereld. God greep vanwege Zijn onmetelijke liefde in door Zijn Zoon naar de wereld te sturen om deze gebrokenheid te dragen en voor eens en altijd weg te doen. Toen Hij opstond uit de dood opende God de deur om weer in een open relatie met Hem te kunnen leven. Wij geloven dat Jezus zelf de weg naar de Vader is en op onze weg ook onafgebroken bij ons is. Hoe verhoud jij je tot jezelf? Durf je liefde te geven en te ontvangen? Durf je uit vergeving te leven? Voel je je verloren of gebroken? Geloof je dat je een geliefde zoon of dochter van de Vader bent? En hoe verhoud jij je tot de ander?



### 3. Hoe verhoud jij je tot je omgeving?

'En in de Heilige Geest'

We willen leven vanuit de liefde die God voor ons heeft en die liefde uitstralen en delen met de mensen om ons heen. In onze omgang met onze medemensen zoeken wij het goede in en voor hen en willen we hen helpen om zich verder te kunnen ontplooien. Ook willen we met respect met de schepping omgaan. Gods Geest wijst ons hierin de weg en is voor ons een bron van vreugde, liefde, geduld, zelfbeheersing en zachtmoedigheid. De Geest wil ons voeden met de hoop op een nieuwe wereld (Gods Koninkrijk) waarvan nu al wat zichtbaar mag worden en die als een magneet aan ons trekt. Met elkaar onderweg bidden we de Geest om zijn zegen over ons en onze leerlingen en of Zijn liefde onze omgang met anderen mag kleuren. Jezus is hierin ons voorbeeld: liefhebben zonder er iets voor terug te verlangen, onvoorwaardelijke liefde!